



*Als ik dan toch moet sterven,  
wil ik in stilte gaan.  
Je zult slechts woorden erven,  
mijn zwijgen vangt dan aan.*

de heer

# Alfons Van Laer

weduwnaar van mevrouw

## Myriam Mertens

Hij werd geboren te Turnhout op 24 november 1938  
en is zachtjes van ons heengegaan in ZNA Stuivenberg  
te Antwerpen op maandag 20 september 2021.

De afscheidsplichtigheid rond zijn asurne,  
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
heeft plaats in de parochiekerk **HEILIG HART**,  
Schotensesteenweg 167 te Deurne,  
op **ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021 om 10 uur**.

Samenkomst aan de kerk vanaf 9.45 uur.

Aansluitend aan de plechtigheid zullen wij  
Alfons zijn asurne toevertrouwen aan het urneveld  
op de begraafplaats Ruggenveld te Deurne.

Dit melden u:

Jan en Helena Van Laer - Dockx,  
Stefanie Van Laer en Joris Vertonghen,  
Evi Vlaminck en Damy Wanten, Dwayne en James,  
Kim Vlaminck,  
Luc en Lieve Van Laer - Van Kerckhoven,  
Kathleen Van Laer,  
Danny en Kristin Goetstouwers - Van Laer,  
Bart Goetstouwers en Hanne Kenis,  
Koen Goetstouwers en Eline Somers,  
Niki Goetstouwers en Jack Michielsens,  
*zijn kinderen en kleinkinderen,*

zijn schoonbroers en schoonzussen,  
de neven en nichten,  
de families Van Laer, Mertens en verwanten.

*Met dank aan het team van WZC De Pelikaan  
voor de goede zorgen, steun en vriendschap die Alfons  
van hen heeft mogen ontvangen.*

*Familie, vrienden en kennissen kunnen afscheid nemen  
van Alfons in de groetkamer van Rouwcentrum Ruggenveld  
op donderdag 23 september 2021 tussen 18 en 18.30 uur.*

Rouwadres: Familie Van Laer - Mertens

p/a Rouwcentrum Ruggenveld.

Digitaal condoleren via [www.rouwcentrum-ruggenveld.be](http://www.rouwcentrum-ruggenveld.be)